

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΙΑΣ ΓΗΣ

Παγκόσμια εκπαίδευση πολίτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη

25-30 Ιουλίου 2015, Βίτσα, Ήπειρος

Οι συμμετέχοντες στο δεύτερο σεμινάριο «**Μονοπάτια Μιας Γης (GLAP)**», το οποίο έλαβε χώρα στη Βίτσα, στην Ήπειρο, υπό την αιγίδα της Έπείκεινα Χώρα΄ και του Ιδρύματος για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη (FOGGS), από τις 25 μέχρι και τις 30 Ιουλίου 2015,

- έχοντας μοιραστεί τις απόψεις, καθώς και τη γνώση μας, σ΄ ένα πλαίσιο ελευθερίας και αμοιβαίου σεβασμού, πάνω στο θέμα ΄Παγκόσμια εκπαίδευση πολιτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη΄
- εμπνευσμένοι από τη μοναδική ομορφιά της φύσης του Εθνικού Πάρκου της Βορείας Πίνδου,
- με συνείδηση περί της υψίστης σημασίας της εκπαίδευσης για όλους, σαν δικαίωμα και καταλυτικό εργαλείο για την ανάπτυξη των εθνών και του κάθε ατόμου ξεχωριστά,
- χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία «**Πράξη, Σκέψη, Μάθηση**», και
- οικοδομώντας επί των αποτελεσμάτων της συνάντησης του 2014, GLAP I, επάνω στο θέμα ΄Κοσμοπολιτική συνείδηση και δράση πολιτών΄,
- καταλήξαμε σε συμφωνία στα ακόλουθα σημεία σκέψης για πράξη:

- ✓ **Μια νέα νοοτροπία για τη βιωσιμότητα** πρέπει να εμπνέει τον τρόπο σκέψης και δράσης μας, ατομικά αλλά και συλλογικά. Θα πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, τον σεβασμό για τα άλλα ζωντανά όντα αλλά και για τη φύση αυτή καθ΄αυτή ως ένα όλον, τοποθετώντας την ανθρώπινη δραστηριότητα στο πλαίσιο του πλήθους των εργαζομένων φυσικών και κοινωνικών συστημάτων, επαναπροσδιορίζοντας την καλή ζωή κατά έναν τρόπο που να μπορεί να διατηρηθεί σε όλες τις γενεές και εισάγοντας την ευτυχία και την ικανοποίηση πέρα από την κατανάλωση και τις βραχυπρόθεσμες ανταμοιβές.
- ✓ Η συναισθηματική και πνευματική νοημοσύνη είναι απολύτως αναγκαίες για μια ολιστική κοσμοθεωρία σε σχέση με τον ορθολογισμό μας και τον κινούμενο από συμφέρον κόσμο. Θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω και να τοποθετηθούν στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών συστημάτων και του δημοσίου λόγου, προκειμένου να μας βοηθήσουν να διατυπώσουμε βιώσιμους μη-βίαιους τρόπους ζωής και να ενθαρρύνουμε την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική καινοτομία, για να εξασφαλίσουμε την ευεξία των παρόντων και των μελλοντικών γενεών, καθώς και της μητέρας Γης.
- ✓ Η Γη είναι το κοινό μας σπίτι, η πηγή τροφής και έμπνευσης για τις ζωές μας. Χρειαζόμαστε να αντικαταστήσουμε την ανθρωποκεντρική έννοια της ανάπτυξης, που εμπεριέχει μία συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για πόρους, με τη **συν-εξέλιξη (συλλογική εξέλιξη)**, που δίνει προτεραιότητα σε μία αρμονική συνύπαρξη μεταξύ ανθρωπίνων όντων και οικοσυστημάτων. Χρειαζόμαστε να εμπνευσθούμε από τη φύση κατα μία βιομιμητική προσέγγιση, να μάθουμε απο τις φυσικές

διεργασίες που δημιουργούν μηδενικά απόβλητα, όπως θρέφουν αδιάληπτα το ένα το άλλο σε μία οικονομία της φύσης η οποία ξεγελά την αγορά σε αποδοτικότητα.

- ✓ Στον πυρήνα της σκέψης μας και της εκπαίδευσης μας ως πολιτών, χρειάζεται να ριζώσει **μια πολιτισμική στάση δικαιωμάτων με ευθύνες**, αντικαθιστώντας τρέχουσες προσεγγίσεις, οι οποίες είναι πρωτίστως βασισμένες σε δικαιώματα, οι οποίες εστιάζουν στο να παίρνουν παρά στο να μοιράζονται, οι οποίες εκτιμούν τη βραχυπρόθεσμη επιτυχία παρά τη μακροπρόθεσμη ευεξία, και έχουν ως αποτέλεσμα οδηγήσει τις κοινωνίες και τον πλανήτη στα όρια του, απειλώντας την ανθρώπινη και οικολογική ασφάλεια σε όλες τους τις πτυχές.
- ✓ Οι ψυχικές και συμπεριφορικές μετατοπίσεις που σχετίζονται με τα παραπάνω σημεία της σκέψης-και-πράξης, θα μας βοηθούσαν να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις, από το προσωπικό στο παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων της βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής, στη βάση των κοινών και διαφοροποιημένων υποχρεώσεων, των ατομικών και συλλογικών ικανοτήτων, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, που βασίζονται στην αρχή της μη-βίας.
- ✓ Αυτά είναι στοιχεία **μίας καινούριας αφήγησης για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ελευθερία, την ανάπτυξη με επίκεντρο τη Γη και, τελικώς, την ευεξία εν ειρήνη**, στοιχεία που είμαστε αποφασισμένοι να προωθούμε, διαμέσου της ζωής και της εργασίας μας, με τρόπο πρακτικό, κάθε μέρα.
- ✓ **Καλούμε όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους**, οι οποίοι μοιράζονται τις ανησυχίες μας, να μας ακολουθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια. Μιλώντας σε συνεδριάσεις, χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα, τις διαδικτυακές συνομιλίες και ιστολόγια, πιέζοντας και πείθοντας πολιτικούς και επιχειρηματίες, συμμετέχοντας σε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, προσφέροντας εθελοντικό έργο για καλούς σκοπούς και έχοντας μία ισχυρή παρουσία στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία κρίσιμη μάζα υπέρ της μετάβασης προς έναν συμπονετικό πολιτισμό, προς μία νέα εποχή μίας υπεύθυνης παγκόσμιας ιθαγένειας (πολιτεΐτητας) και βιωσιμότητας για την ανθρωπότητα και τη Μητέρα Γη.

Βίτσα, 29 Ιουλίου 2015

Τα «Μονοπάτια μιας Γης» (Global Land Paths-GLAP) είναι ένα κοινό σχέδιο της «Επέκεινα Χώρα» και του Ιδρύματος για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση και την Αειφόρο Ανάπτυξη (FOGGS). Στόχος της δράσης «Μονοπάτια μιας Γης» είναι να διερευνήσει τους τρόπους δημιουργίας του «πολίτη του κόσμου» ως συνείδηση και ως πράξη, με απώτερο σκοπό να απευθυνθεί στα σημερινά αδιέξοδα, αναπτύσσοντας και αναδεικνύοντας τη δημοκρατική διακυβέρνηση και την κοινωνία πολιτών, την αειφόρο ανάπτυξη, την ελευθερία, την ειρήνη και την ασφάλεια για όλους τους ανθρώπους. Τα «Μονοπάτια Μιας Γης» συσπειρώνουν μια ποικιλόμορφη ομάδα μελετητών και επαγγελματιών για μία εβδομάδα κοσμοπολιτικών περιπατητικών συζητήσεων, εγκαταβίωσης στη σκέψη και στη φύση, καθώς και αμοιβαίας έμπνευσης και έμπρακτης προσωπικής κινητοποίησης.

Μετάφραση – επιμέλεια: Αλκμήνη Γιαννή